



“İşitme Engellilerin ve Sağır Toplumunun Sorunları, Talepleri ve Çözüm Önerileri Raporu”nu kamuoyuna sunuyoruz!

Kapitalist modern yaşamın itibar ve değer atfettiği “Normal” bedenlerin, yeti farklılıkları olan insan çeşitliliğinden, kendini üstün gören bir hakim kültürde yaşamaktayız. “Normalin” farklılıklar üzerindeki hakaret, dışlama, görmezden gelme, nefret, ortak yaşam alanlarından kovma, duygusal ve fiziksel şiddete varan pratiklerinin tümü, Sağlamlılık İdeolojisinin yansımalarıdır.

Bedensel yeti farklılıkları olan engelli bireyler, görünür oldukları için sağlamlılığın tüm ayrımcı tutum ve söylemlerine direkt olarak maruz kalırken, bazı engel grupları görünmez olan yeti farklılıkları nedeniyle, fark edildikleri an itibarıyla daha yakıcı bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadırlar. Sağır ve İşitme Engelliler bu grupların en büyük çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Sağır ve İşitme Engellilerin, görünmez olan engellilik durumları, eşit yurttaşlık gereği sağlanması gereken kamusal ve toplumsal destekleri de adeta görünmez kılmaktadır. Bununla birlikte, Sağır ve İşitme Engelliler, özgürlük ve eşit yurttaşlık mücadelelerini kendi içlerinde yalnız bırakıldıkları bir alanda vermek zorunda kalmaktadırlar.

Erişilebilirlik dediğimiz konu da tüm bu ezber alışkanlıklar ve yargılar nedeniyle sadece bir rampa konusuna indirgenirken, Sağır ve İşitme Engelliler açısından Erişilebilirliğin çok daha farklı bir anlama karşılık geldiğinin farkında dahi değiliz. “Normal” insanın sözlü iletişiminin değerli kılındığı ve yüceltildiği toplumumuzda, tüm sosyal ve kamusal organizasyonlar, bu kabulden hareketle düzenlenmektedir. Milyonlarca sağır ve işitme engelli yurttaşı görmezden gelen ve dışarıda bırakan bu ayrımcı yaklaşım, aynı zamanda eğitim, sağlık, istihdam, adalet, sosyal ve kültürel yaşama katılım noktasındaki tüm eşit yurttaşlık haklarının ihlalini de beraberinde getirmektedir.

Birleşmiş Milletler, 23 Eylül’ü, dünyada yaşayan milyonlarca sağır ve işitme engellinin varlığına dikkat çekmek için “Uluslararası İşaret Dilleri Günü” olarak ilan etmiştir. Ayrıca Eylül ayının son haftası dünya genelinde işitme engeline ve bu alana yönelik yasal düzenlemelere dikkat çekmek ve konu hakkında gerekli kamuoyunu oluşturmak amacıyla “Uluslararası İşitme Engelliler Haftası” olarak kabul edilmiştir.

Şüphesiz aşağıdaki videodan milyonlarca işiten birey, hiçbir şey anlamayacaktır. Her gün işitenlerin sözlü iletişiminden, hiçbir şey anlamayan sağır ve işitme engelli bireyin yaşadığı gibi. Sözlü iletişimi, işaret dilinden daha değerli ve üstün kılan nedir?

Dünyada var olan milyonlarca anadili gibi, İşaret dillerinin de tüm dünyada ve ülkemizde ana dili olarak kabul edilmesi, sosyal ve kamusal tüm alanlarda İşaret Dili Tercümanı istihdamı bir lütuf değil, eşit yurttaşlık hakkıdır.

DEM Parti olarak, bu sessiz dünyanın sesi ve sözü, verdikleri değerli ve haklı mücadelelerinin ise yanında olmaya devam edeceğiz. “Uluslararası İşaret Dilleri Günü” vesilesiyle “İşitme Engellilerin ve Sağır Toplumunun Sorunları, Talepleri ve Çözüm Önerileri Raporu’nu” kamuoyuna sunuyoruz.

Hatice Betül Çelebi
Engelliler Komisyonu Eş Sözcüsü
25 Eylül 2024